

De eerste brief van Petrus - Levend bewijs - deel 2.3

In de serie Levend bewijs kijken we naar Petrus hoe hij aan de rand van de samenleving waarin hij leefde getuige kon zijn. Petrus wil jou en mij wil helpen en aanmoedigen om getuige te zijn van ons geloof in Jezus; in woord en daad, in onze samenleving waar we als christenen ook aan de rand zijn komen te staan.



Maar wat er toe doet, is het hart van de mens dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt (1Petr.3:4)

1 Petrus 3:1-7

¹Op diezelfde wijze vrouwen, onderwerp je aan jullie mannen, opdat wanneer sommige [mannen] ongehoorzaam zijn aan het Woord, zij gewonnen worden zonder een woord, door de levensstijl van hun vrouwen; ² ze daardoor ontzag krijgen voor jullie pure levensstijl.

³Dat gaat niet over uiterlijkheden zoals mooie kapsels, goud of mode; ⁴Maar [wat ertoe doet is] het hart van de mens, dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt.

⁵Zoals de vrouwen van vroeger hun hoop stelde op God, zichzelf onderwerpende aan hun mannen. ⁶Zoals Sara luisterde naar Abraham, hem heer noemende, vanwie jullie kinderen zijn geworden; goed doende, zonder angst voor enige onderdrukking.

⁷De mannen op dezelfde wijze; ga met jullie vrouwen om in wijsheid, zoals met kwetsbaar porselein, haar erende als partner in de genade van het leven; opdat jullie gebeden niet verstoord worden. (JdR 2021)

2.3 - Kroongetuigen

Bij het lezen van de brieven van Petrus moet je een aantal dingen voor ogen houden:

- Petrus wandelde 3 jaar met Jezus mee, *hij kende Jezus goed!*
- Petrus zei met Jezus te gaan sterven, maar toen Jezus gevangengenomen werd, ontkende Petrus Hem te kennen, *hij kende zichzelf goed!*
- Petrus zag zijn vriend en redder sterven aan het kruis, *hij wist wat het is om te falen!*
- Petrus is na de opstanding van Jezus in liefde door Hem benaderd, zonder enig verwijt van Jezus' kant, *hij wist wat genade is!*
- Petrus vernam van Jezus dat hijzelf uiteindelijk ook zou lijden en sterven omdat hij bij Jezus hoort, *hij wist wat de weg van het kruis inhoudt!*

| *Petrus zou, met vallen en opstaan, leren om kroongetuige te durven zijn.*

Petrus had eerst een ander beeld voor ogen van de film *de Messias*. Denk aan de Petrus die zijn zwaard trok, toen Jezus werd gearresteerd. Hij dacht eerder aan een held als Messias dan aan een *leidende knecht*. Zelfs toen Jezus op het punt stond om naar de Vader op te varen, vroegen de discipelen *herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?* Nog steeds met een aardse koning voor ogen. Maar Jezus had ze al gezegd: *Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh.18:36)*

In het welgestelde westen lijken veel christenen gevoelig voor heldendom en goed imago. De reformatie rekende af met de RKK en haar pracht, praal, contemplatieve ervaringen, en het verheerlijken van heilige vormen. Maar het RKK-kerksysteem waar leken(gewone gelovigen) afhankelijk worden van "heiligere mensen", komt opnieuw op. In de nieuwe evangelische beweging zien we mensen die zichzelf afhankelijk maken van *apostelen* die hun een blessing kunnen geven, precies als in RKK waar men afhankelijk is van de zegen van de priester. We zien mega samenkomsten met lichtshows, perfecte ritmes en muziek; en daarnaast verlangen velen naar machtige ervaringen en manifestaties (van de geest). Want Jezus is toch overwinnaar!?

| *Maar wat bedoelde Petrus met: Jezus is toch overwinnaar?*

Wanneer je leest hoe Jezus werd verzocht in de woestijn, dan weet je waarover Jezus overwinnaar is?

Over het aardse vlees, over verlangen naar goed gevoel en succes, over verlangen naar bevrediging, over de neiging om iets te moeten presteren en iemand te zijn met imago, en niet te vergeten overwon Hij zijn eigen wil in de hof van Gethsemane. (Lees Matt.4:1-11 en Luk.22:42)

Is dat het evangelie dat klinkt in vele superkerken met superchristenen op het podium? Jezus had het al gezegd: *Velen zullen komen **onder mijn naam** en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen verleiden*(Marc. 13:6). Waarom keuren christenen goed waar Jezus zich tegen verzette en uiteindelijk aan zou sterven? Hoe kan het dat "christenen" miljoenen verdienen terwijl Jezus zei : *Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebben jullie het ontvangen, geeft het om niet ?* (Matt. 10:8)

| *In de film de Messias sterven de helden als martelaren!*

Voor zover we weten gold dat voor 10 van de 12 discipelen van Jezus, en wanneer je Paulus en Matthias meerekent, zijn het er 12. Het volgen van Jezus gaat over: *16+ bevat geweld*. Misschien heb je er nooit over nagedacht, maar ook Jezus liet een dergelijke waarschuwing na voor diegene die Hem ECHT willen volgen, en Petrus had die woorden van Jezus ook gehoord.

| *Het was nooit tot Petrus doorgedrongen dat die woorden voor hem persoonlijk waren, maar zijn ze al bij jou doorgedrongen?*

In Luk 14:27 horen we Jezus zeggen: *Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn*. En in Matt.10:22-24 lezen we: *En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil; maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden...Een discipel staat niet boven zijn meester, of een slaaf boven zijn heer*. Het duurde jaren voordat Petrus deze woorden tot zich door liet dringen, totdat hij besepte hoeveel hem vergeven was en Jezus het hem niet kwalijk nam.

Petrus, wat bedoel jij dan met Jezus volgen?

Petrus schreef in hoofdstuk 2 dat we een getuigenis uit te dragen hebben door de overheid te respecteren. Maar het gaat ook over slaven naar hun meesters (lees werknemers t.o.v. werkgevers), christenen t.o.v. slechten. Petrus toont de kroon van Jezus in de laatste verzen met de woorden:

Daarom zijn jullie geroepen, omdat ook de Gezalfde heeft geleden voor jullie, om jullie een voorbeeld na te laten, opdat jullie in Zijn voetstappen zouden treden. Die geen zonde gedaan heeft, noch dat er bedrog in Zijn mond gevonden is, die, als Hij uitgescholden werd, niet terugschold. Als Hij leed, dreigde hij niet, maar Hij gaf het over aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; Hij, die onze zonden in Zijn lichaam op het [kruis]hout bracht, waarmee onze zonden zouden sterven, waardoor we nu leven in rechtvaardigheid.

Petrus komt in hoofdstuk 3 dicht bij huis, hij roept op om op dezelfde wijze als Jezus kroongetuigen te zijn in ons eigen huis. Vrouwen naar mannen en mannen naar vrouwen. En dan doet Petrus iets waar je stil van wordt; Petrus neemt de vrouw als voorbeeld, en vergelijkt haar met Jezus.

Niet die RTL7-man, die kennelijk een gevaar is voor de kwetsbare vrouw en daarom gesommeerd moet worden om zijn vrouw als breekbaar aardewerk te benaderen. Nee, de vrouw is hier degene die wordt opgeroepen om... *op diezelfde wijze* als Jezus (3:1) zich te wijden, zelfs in het lijden, aan de taak van het redden van haar man. Zoals Jezus (2:21-24) geleden heeft om te redden, *op diezelfde wijze*, krijgt de vrouw die hoge eer toegekend

Wat vindt God belangrijk?

Dan als laatste, en niet het minste de vragen die je kunnen helpen om opnieuw voor het ware evangelie, voor Jezus en die gekruisigd te kiezen:

- | *Wat wil je allemaal presteren voor God?*
- | *Waar in wil je je christen-zijn bewijzen of hebben bewezen?*
- | *Waar in zoek jij bevrediging van aards genot? (onder de noemer van christendom)*

Petrus heeft het geheim van de kroon van Jezus in simpele woorden neergezet, met vrouwen tot voorbeeld: *Maar wat ertoe doet, is het hart van de mens, dat zuiver is, bescheiden met een kalme geest, dat is wat God kostbaar vindt.*

Daarmee kun je eigenlijk niets presteren, dan alleen je leven geven om te sterven aan het aards presteren. Het enige bewijs is een levenshouding waarin *Hij groter moet worden en ik kleiner*. (Joh 3:30). Opwekking begint bij jezelf, daar waar Jezus jouw hart nederig en zuiver mag maken, bescheiden met een kalme geest, in reddende liefde voor allen om je heen.

Ik weet het, het is niet eenvoudig om tegen de stroom van het populair christendom in te zwemmen, en het kruis te dragen als een kroongetuige...maar: houdt vol en hoor Jezus zeggen: *Want zie ik ben met jullie tot aan het einde van wereld...die weg van het kruis leidt tot het eeuwige leven!*

| *Want nauw is de poort, en smal de weg die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. (Matt. 7:14)*

|
Dat is wat anders dan veel Broadway-kerken uitdragen.